

# aandacht

uitdeelblad van de dienst op 2 december 2018 Hervormd Stellendam voor de jongeren

## Thema van deze dienst is: **Niet te geloven!!!**

We lezen uit de bijbel in deze dienst van zowel Abraham als van Zacharias dat ze het niet konden geloven wat God ging doen. Wat valt je bij het luisteren op hoe ze dat uiten. Hierin zijn ze denk ik heel herkenbaar voor ons.

Geloof jij het allemaal? Misschien wil je wel, maar kun je het gewoon niet (altijd).

Ken je de band Imagine Dragons? Het volgden lied staat op hun gelijknamige plaat Smoke & Mirrors (Op YouTube kun je het lied luisteren 😊)

*This is my word, this is my way  
**Show me a sign**, sweep me away  
This is my word **heart breaker, gatekeeper**  
I'm feeling far away, I'm feeling right there  
Deep in my heart, deep in my mind  
Take me away, take me away  
This is my word **dream maker, life taker***

*All I believe, Is it a dream?  
That comes crashing down on me?  
All that I hope  
Is it just smoke and mirrors?  
**I want to believe ohh oh oh oh oh oh**  
But all that I hope  
Is it just smoke and mirrors?*

*All that I've known, buildings of stone  
Fall to the ground without a sound  
This is my word heart breaker, gatekeeper  
I'm feeling far away, I'm feeling right there  
I'm starting to cave, I'm losing my flame  
I wanted your truth, but I wanted the pain  
Disappear dream maker, life taker*

*All I believe.... etc*

Deze **AANDACHT** is speciaal voor jou!

Door dit blad voor/tijdens/na de dienst te lezen en over de vragen na te denken hoop ik dat je je betrokken voelt bij de dienst.

Ik hoop dit wat vaker te doen tijdens de diensten als het jullie bevalt.

groet, ds Hoolwerf



Wat herken jij in dit lied voor jezelf, misschien voor Zacharias?

In een review bij dit lied kwam ik de volgende zin tegen:  
*What a beautifully artistic portrait of what many young religious people experience.*  
Ben jij het daarmee eens?

Hoe kan iets wat niet te geloven is toch geloofd worden?  
Hoe gebeurde dat bij Zacharias?

Ondanks het niet kunnen geloven van Zacharias wordt hij ingezet door God als lichtdrager, om de komst van Jezus aan te kondigen. Wat heeft jou dat te zeggen? Wat is jouw plaats in het grote verhaal van Gods verlossing en bevrijding?  
Hoe kun jij lichtdrager zijn?